

AVOND 6: ONS GEBED IN HEMELSE HANDEN



De Jezus die ons leert bidden op aarde is dezelfde Jezus die ons gebed ontvangt in de hemel.

De inhoud van hoofdstuk 9 uit het boek vormt de basis van deze avond. Het is belangrijk om als kringleider(s) aan het begin van de avond aan te geven hoeveel tijd je aan ieder onderdeel van de avond wilt besteden.

- **FILMPJE: BIDDEN | LEREN VAN JEZUS - VIDEO 6**
- **GESPREKSVRAGEN**

De hemelse Jezus

In de Evangelieën lezen wij over Jezus tijdens zijn leven en bediening op aarde. Sinds zijn hemelvaart vanaf de Olijfberg is Jezus niet langer fysiek onder ons, maar door zijn Heilige Geest. Jezus woont opnieuw bij zijn Vader in de hemel. Openbaring 1 geeft een prachtige omschrijving van de hemelse en verheerlijkte Jezus. Als Johannes de verhoogde Jezus mag zien in zijn stralende luister en pracht kan hij niet meer op zijn voeten staan. Het is goed om stil te staan bij wie Jezus nu is als verhoogde Heer, als verrezen Koning vol glorie en luister. Het is tot hém dat wij ons bidden richten. Hij is het die onze gebeden ontvangt in de hemel.

Lees samen Openbaring 1:10-18. Stel je voor, dat je Jezus zó mag zien! Wat treft je in deze schitterende, hemelse verschijning van Jezus? Wat doet dat met je?

In hoeverre ben je je tijdens het bidden bewust van zoveel heerlijkheid van Jezus?

Op welke manier kan een diep besef van Jezus' hemelse glorie verschil maken in hoe je tot hem nadert in gebed?

Johannes mag Jezus' vertrouwde hand ervaren: 'Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: "Wees niet bang." Jezus is ontzagwekkend groot en verheven en tegelijk ontzagwekkend goed en dichtbij. Kun je voorbeelden geven van momenten waarop je zowel de grootheid als de nabijheid van Jezus in je gebeden hebt ervaren?

Drie voorwerpen – drie geestelijke werkelijkheden

Johannes mag door een geopende deur in de hemel kijken. Daar ziet hij drie voorwerpen die hem veel zeggen over de wijze waarop onze gebeden in de hemel worden ontvangen:

gouden schalen – bidden heeft voor eeuwig waarde; reukwerk – bidden verheugt het hart van de Vader; en de boekrol – Jezus neemt onze gebeden op in zijn regering. Sta eens stil bij elk van deze beelden:

Hoe kan het beeld van de gouden schalen je gebeden versterken?

Hoe kan het beeld van het reukwerk je gebeden versterken?

Hoe kan het beeld van de boekrol je gebeden versterken?

Het hart van de Vader verheugen

Laten we nog eens wat dieper ingaan op het reukwerk. De verbinding tussen onze gebeden en het geurige reukwerk is in de Bijbel een bijzondere. Lees samen Exodus 30:1-10; Psalm 141:2; Spreuken 15:8 en Openbaring 5:8. In de tabernakel ten tijde van Mozes, en later ook in de tempel in Jeruzalem, moest het reukwerk onophoudelijk blijven branden op het altaar, dag en nacht als een aangename geur voor God. Bidden gaat over het verkrijgen van antwoorden, het gaat over vinden wat je zoekt, over deuren die openzwaaien in antwoord op je kloppen. Maar bidden gaat over meer dan dat. Bidden gaat ook over het verheugen van het hart van Vader en Zoon door het aanbieden van ons reukwerk in gebed. Ja, ons bidden brengt blijdschap teweeg in Gods hart. Ofwel, God geniet ervan wanneer wij ons tot Hem richten.

Wat zeggen de genoemde Bijbelverzen volgens jou over bidden als onophoudelijk reukwerk?

‘Ik bid niet alleen om antwoorden, maar ik bid om Gods hart te verheugen.’ Reageer eens op deze zin? Wat doet deze uitspraak met je?

Hoe kunnen wij groeien in het besef dat bidden kostbaar is voor Vader en Zoon? Zijn er dingen die je praktisch kunt doen om dat niet te vergeten?

- **GEBEDSTIJD**

Sluit de avond samen af in gebed vanuit de Bijbelverzen Psalm 141:2; Spreuken 15:8 en Openbaring 5:8. Kies ervoor om even niet te bidden om antwoorden of oplossingen of doorbraken, maar puur gericht te zijn op de aanbidding van de hemelse Jezus en de waarheid van het verheugen van Gods Vaderhart door samen tegen God te zeggen wie Hij is.

- **OM MEE TE NEMEN**

We hebben gekeken naar de hemelse Jezus. Dat doet iets en geeft iets. Vraag je kinderen eens hoe ze jou zien en elkaar. Help ze, maar wellicht ook jezelf, om te omschrijven wat ze als opvallend of mooi zien; of waarin ze Jezus herkennen in jou of elkaar. Dit aandachtige zien en benoemen zal iets opbouwends doen in hoe je met de ander omgaat.