

# AVOND 10: HUIS VAN GEBED



Jezus zag het gebed niet als een van de vele goede dingen die je zou kunnen doen om je wandel met God vorm te geven, maar als het hart ervan.

De inhoud van hoofdstuk 14 uit het boek vormt de basis van deze avond.

- **FILMPJE: BIDDEN | LEREN VAN JEZUS - VIDEO 10**
- **GESPREKSVRAGEN**

## Terugblik

We zijn aangekomen bij de laatste kringavond van de gebedsreis BIDDEN – Leren van Jezus. Wat ligt er veel rijkdom in samen optrekken, samen Jezus volgen, samen groeien in gebed. Vul allemaal onderstaande zinnen aan en deel daarna je gedachten erbij met elkaar.

Wat mij persoonlijk het meest heeft opgebouwd de afgelopen kringavonden is...

Waar ik het meest van genoten heb tijdens deze gezamenlijke gebedsreis is...

De grootste verandering die ik in deze kring heb opgemerkt is...

## Vier slotgedachten

Lees samen Matteüs 21:1-17. De gebeurtenis van de tempelreiniging onderstreept hoe na het gebed Jezus aan het hart lag, omdat zijn hemelse Vader hem zo na aan het hart ligt. Jezus' oproep om zuinig te zijn op het geschenk van gebed komt heel dichtbij, want die tempel dat zijn wij: ieder persoonlijk en samen vormen wij een Huis van Gebed (Efeziërs 2:21,22 en 1 Korintiërs 6:19). Daarom besluiten we met de vier slotgedachten uit hoofdstuk 14, zoals ze voortvloeien uit de geschiedenis van de tempelreiniging. Tip: schrijf je antwoorden en gedachten bij de vragen op, zodat je ze later terug kan lezen en onderdeel kan laten zijn van jouw gebedsleven.

## *Wees zuinig op je gebedsleven*

In hoeverre ben jij op dit moment 'zuinig op je gebedsleven'?

Heb je het nodig om veranderingen aan te brengen in je levensritme of zijn andere keuzes nodig om er praktisch invulling aan te geven? Welke?

### *Zorg dat je diep vertrouwd raakt met Jezus' gebedsleven en gebedsonderwijs*

Wat betekent dit concreet voor jou?

Op welke manier zou je daar praktische stappen in kunnen zetten?

### *Deel openhartig je verlangens en je verlegenheid*

Welke verlangens leven er in jouw hart als het gaat over groeien in gebed, een bloeiend gebedsleven of het ervaren van Gods tastbare aanwezigheid door gebed?

Ken je ook verlegenheid die samengaat met je verlangen om te groeien in gebed? Zinnetjes als: gaat mij dit wel lukken? Is dit wel voor mij? Wat zullen anderen er wel niet van denken?

Deel met elkaar welke verlangens er op jullie kring leven en met welke verlegenheid het gepaard gaat.

### *Maak je gebedsreis samen met anderen*

Met wie zou je kunnen blijven optrekken in een gezamenlijke gebedsreis?

Hoe beleef jij het dat er vreugde en kracht ligt in het besef dat je niet alleen persoonlijk, maar ook samen een Huis van Gebed vormt?

#### • **GEBEDSTIJD**

Neem de tijd om God te danken en voor elkaar te bidden.

#### • **OM MEE TE NEMEN**

- We stonden stil bij concrete stappen die we kunnen zetten of praktische beslissingen die we kunnen nemen om te groeien in gebed. Deel wat je je hebt voorgenomen eens met je kinderen en vraag om hun reactie. Vraag je kinderen eens wat zij ervan vinden. Kennen zij ook verlangens? Verlangen zij ernaar om meer van God te zien of te ervaren? Hoe zou je je kinderen kunnen betrekken bij de dingen die je je hebt voorgenomen?
- Maak het ergens zichtbaar wat jullie samen als stappen willen zetten. Hoe worden wij als gezin een biddend gezin? Hang het bijvoorbeeld op de deur van de koelkast waar iedereen het kan lezen. Maak het vooral lekker praktisch en zorg dat je kinderen er ook eigenaar van zijn.