

# AVOND 7: BIDDEN MET STERKE STEM



Gods Woord is de beste gebedstaal voor de hemelse troonzaal,  
het geeft ons een sterke stem in gebed voor de troon.

De inhoud van hoofdstuk 10 en 11 uit het boek vormt de basis van deze avond. Het is belangrijk om als kringleider(s) aan het begin van de avond aan te geven hoeveel tijd je aan elk onderdeel van de avond wilt besteden.

- **FILMPJE: BIDDEN | LEREN VAN JEZUS - VIDEO 7**
- **GESPREKSVRAGEN**

## De hechte band tussen Bijbel en bidden

Voor een krachtig gebedsleven is een hechte band tussen Gods Woord en ons gebed onmisbaar. De Zuid-Afrikaanse predikant en schrijver Andrew Murray zegt het zo:

*‘Als ik eenvoudig bid, zonder Gods Woord te gebruiken, ben ik geneigd mijn eigen woorden en gedachten te gebruiken. Maar als ik Gods gedachten uit zijn Woord neem en ze voor Hem neerleg, geeft dit aan het gebed zijn wérkelijke kracht. Dan ben ik in staat te bidden in overeenstemming met Gods Woord. Hoe onmisbaar is Gods Woord voor alle waar gebed!’*

In hoeverre is dit ook jouw ervaring?

Welke rol speelt het Woord van God in jouw gebedsleven?

## De rijkdom van Gods Woord

Wat God ons zegt over de kracht van Zijn Woord, betekent nogal wat voor ons gebedsleven. Deze Bijbeltekstverwijzingen laten ons verschillende aspecten van de rijkdom van Gods Woord zien:

- Genesis 1:3
- Jozua 1:7-8
- Psalm 1:1-3
- Psalm 119:13-14
- Johannes 1:1
- Romeinen 10:17
- 2 Timoteüs 3:16-17
- Hebréeën 4:12
- 2 Petrus 1:20-21

Schrijf als kringleider elke Bijbeltekstverwijzing op een A4. Leg deze A4-papieren ergens in de kamer neer (of hang ze op). Laat iedereen rondlopen in stilte, om van elk A4 de tekst op te zoeken en tot zich te nemen. Schrijf daarna op een post-it wat je erin opvalt of raakt. De post-it plak je bij elk papier. Bespreek daarna in de kring elk A4 met het Bijbelvers en de post-its.

Is er overlap? Wat valt op?

Welk van de Bijbelverzen over Gods Woord heeft het meest tot je hart gesproken?

### **De Bijbel bidden**

Om het Woord te ‘vertalen’ in een gebed is het belangrijk dat we vertrouwd raken met de Bijbel als gespreksstof in plaats van als studieobject. Onze eerste neiging is vaak om de Bijbel te bestuderen in plaats van te beluisteren. Het gaat echter ten diepste niet om het Woord van God als een boek dat we bestuderen, maar om de God van het Woord. Het gaat om de ontmoeting met Hem door Zijn Woord. Het Woord is immers levend? Het is Jezus zelf die door zijn heilige Geest tot ons spreekt. Wanneer wij een hechte band willen ontwikkelen tussen Gods Woord en ons gebed, dan hebben wij het nodig om van het leren óver Jezus te bewegen naar het spreken mét Jezus, door zijn Woorden ‘terug te bidden’ tot hem. Of zoals we lezen in Psalm 119:13: *“Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef.”*

Hoe vind je het om over Gods Woord na te denken als gespreksstof – als basis voor je bidden tot hem?

Gebruik je Gods Woord wel als gespreksstof tussen hem en jou? Hoe doe je dat dan? Of, hoe zou dat eruit kunnen zien?

### **Levendig bidden of lijstjes bidden**

Soms hanteren we gebedslijstjes. En die hebben hun waarde. Maar lijstjes alleen maken ons gebed niet levend en verrassend. Wanneer ons gebed begint bij Gods Woord, bepaalt het Woord wat we bidden en niet ons lijstje. Als Gods Woord ons hart heeft verwarmd en ons stem heeft gegeven, kunnen we daarna veel gemakkelijker en natuurlijker bidden voor de namen en onderwerpen op het lijstje, omdat het dan een levend lijstje is geworden, want onderdeel van een levendig gesprek.

Vergelijk Psalm 23 eens met Psalm 20. Beide Psalmen zijn van David – maar het ene is het beroemde lied over Gods herderlijke zorg en het andere een lied van koninklijke overwinning. Een gebed vanuit Psalm 23 voor bijvoorbeeld onze geliefden, de gemeente of situaties op de werkvloer, zal anders klinken dan wanneer we Psalm 20 als basis voor ons bidden zouden nemen.

Neem ruim de tijd om de avond samen af te sluiten in gebed. Doe dat voor deze keer eens in klein groepjes van 2 personen. Deel met elkaar 1 of 2 gebedspunten per persoon. Bid voor elkaar. Laat de een bidden vanuit Psalm 20 en de ander vanuit Psalm 23. Geniet van het leven en de kracht van Gods Woord. Proef hoe Gods woorden jullie gebeden verrijken, vormen en vullen.

- **OM MEE TE NEMEN**

Voor in het gezin: ga samen met je kinderen op zoek naar de namen van God in de Bijbel. Neem er bewust de tijd voor. Maak een grote collage waar de namen op staan en plak er plaat-

jes bij die erbij passen. Bid er samen voor en deel met je kind(eren) welke naam van God jou op dit moment het meest raakt of zegt. Is dat altijd al zo geweest? Waarom wel/niet? Welke naam springt er voor je kind(eren) uit?

Help je kinderen om God te danken voor wie God is in die naam en aan hem te vragen zichzelf zó aan hen te laten zien. Dit is een heel eenvoudige, maar krachtige manier van samen Gods Woord bidden.