

Hallo Allemaal,

Super leuk dat jullie met zijn allen in de komende drie weken met ons mee gaan onderweg naar Pasen. We willen dit elke doordeweekse dag doen aan de hand van een voorwerp en een vraag. Daarom willen we jullie vragen om samen een plekje in huis te zoeken, waar je deze 15 voorwerpen neer kunt leggen en je dus zo een mooie kijktafel maakt. Op elke vrijdag mag je van deze kijktafel een foto posten op de facebookpagina van Spring! Zo kunnen we van elkaar zien hoe we samen onderweg zijn! We wensen jullie samen een super gezegende tijd!

Maandag 23 maart

Psalm 133:1

Wat is het leven goed en mooi als mensen in liefde met elkaar leven.

Voor vandaag wil ik jullie vragen om in je Lego/Duplo of Playmobil bak op zoek te gaan naar poppetjes waarmee je jullie gezin kunt maken. Dus welke lijkt bijv. het meest op papa en waarom 😊. En geeft ze maar een mooi plekje.

Vraag om over te praten/gebed

Hoe ziet jullie gezin er eigenlijk uit, met hoeveel personen zijn jullie en wie zijn dat? waar zijn jullie goed in als gezin, wat vinden jullie leuk om te doen? Wat vinden jullie leuk aan elkaar?

Dank de Heere God voor jullie mooie gezin!

Dinsdag 24 maart

Mattheus 11: 28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Vandaag wil ik jullie vragen om op zoek te gaan naar een donkere steen om op de kijktafel te leggen. Deze steen staat voor wat soms lastig gaat of is jullie gezin. Misschien wel meer omdat je nu al een hele week met zijn allen thuis bent geweest.

Vraag om over te praten/gebed

Durf je te zeggen wat je soms lastig vindt? en weet je misschien ook hoe je dat zou kunnen veranderen?

Leg samen al deze dingen in de handen van onze Vader, en vraag hem om hulp bij de dingen die je graag wilt veranderen

Woensdag 25 maart

Openbaring 2: 17b

En ik geef jullie een witte steen waar een nieuwe naam opstaat...

Vandaag mag je op zoek naar een witte of lichte steen en geef deze ook maar een mooi plekje. Deze steen staat voor iets nieuws, nieuw leven, nieuwe ruimte maken voor nieuwe dingen. Juist in deze periode waarin alles anders is, ontstaan heel veel nieuwe dingen.

Vraag om over te praten/gebed

Als je iets nieuws mocht proberen, wat zou dat dan zijn?

En waar zou jij graag meer ruimte voor willen maken?

Vraag God samen welke nieuwe dingen in jullie hart mogen ontstaan.

Donderdag 26 maart

2 Korintiërs 3: 18b

Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de heilige Geest voor.

Voor vandaag hebben we twee lego of twee duplo steentjes nodig.

Zo wordt je kijktafel steeds een beetje mooier.

Als je ze goed bekijkt passen ze perfect in elkaar en maken dus contact met elkaar.

Vanwege Corona moeten wij afstand houden van elkaar, maar dat hoeft nooit bij God.

Bij God mag je heel dichtbij komen en Hij en Jij passen ook perfect in elkaar.

Wij mogen op Hem lijken!

Vraag om over te praten/gebed

Wat zijn verschillende manieren om in contact te komen met God, en hoe kunnen we dichterbij komen?

Vraag ook samen aan God of Hij in de komende periode heel dichtbij jullie wil zijn

Vrijdag 27 maart

Psalm 119 vers 14

Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

Vandaag hebben we het over regels. Mocht je een speelgoed verkeersbord in huis hebben dan mag je deze bij je kijktafel zetten. Zo niet teken dan maar een mooi verkeersbord en leg deze erbij.

Regels geven duidelijkheid en veiligheid en daardoor geven ze je vreugde, maar soms zijn ze ook gewoon moeilijk vol te houden of vinden we ze maar lastig.

Vraag om over te praten/gebed

Welke gezinsregel vindt je mooi, en welke vindt je lastig. Als je zelf 1 nieuwe gezinsregel mocht bedenken, welke zou dat dan zijn en waarom?

Vraag God om hulp om ons aan de regels te houden, en bid voor eenheid en verbondenheid.