

# PREEK VAN DE WEEK

Datum: ..... Plaats: ..... Vandaag heb ik dit bij me: .....

Dominee: ..... Het geld gaat deze week naar: .....

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst? .....

🎵 Dit zingen we:

God, wilt u zorgen voor...

God, ik dank u voor:



Het mooiste lied vond ik: .....

De tekst waarover het vandaag gaat: .....

## PREEK

Dit vond ik een goed voorbeeld: .....

Deze zin ga ik onthouden: .....

De preek duurde ..... minuten. Dat vond ik te kort/te lang.

Ik vind het leuk/stom dat .....

**MIJN CIJFER:** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dit was goed: .....

Dit kon beter: .....

Na de kerk ga ik .....



## PUZZEL

### Jozef

Weinig mensen hebben zoveel meegemaakt als Jozef. Van slaaf wordt hij uiteindelijk zelfs onderkoning van het machtige Egypte! Zet jij de gebeurtenissen uit zijn leven in de goede volgorde? Je vindt zijn levensverhaal in Genesis 37 – 47. Zet de letters die tussen haakjes staan in de goede volgorde in de genummerde hokjes.



Jakob gaat met zijn familie in Egypte wonen (T)
Ruben: 'Gooi hem in die put hier, dood hem niet.' (I)
De dromen van de schenker en de bakker(D)
Jozef: 'Ik ben het, Jozef! Leeft mijn vader nog?' (U)
Jozef gaat als slaaf werken bij Potifar (T)
Jozef helpt de farao uit zijn droom (E)
Jozef vertelt zijn broers over zijn dromen (U)
De broers gaan naar Egypte om koren te halen (P)

1	
2	
3	
5	
6	
7	
8	
9	