

PREEK VAN DE WEEK

Datum: Plaats: Vandaag heb ik dit bij me:

Dominee: Het geld gaat deze week naar:

Gebeurt er nog iets bijzonders tijdens de dienst?

 Dit zingen we:

God, wilt u zorgen voor...

God, ik dank u voor:



Het mooiste lied vond ik:

De tekst waarover het vandaag gaat:

PREEK

Dit vond ik een goed voorbeeld:

Deze zin ga ik onthouden:

De preek duurde minuten. Dat vond ik te kort/te lang.

Ik vind het leuk/stom dat

MIJN CIJFER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dit was goed:

Dit kon beter:

Na de kerk ga ik



PUZZEL

Gelijkenissen

Jezus heeft veel gelijkenissen verteld. Weet jij waar ze te vinden zijn? Zoek de bijbelgedeelten op. Vul de letters achter de gelijkenissen bij de juiste teksten in. Je krijgt zo nog een gelijkenis.



Matt. 7: 24 - 27	
Matt. 18: 12 - 14	
Matt. 18: 23 - 35	
Matt. 21: 33 - 41	
Matt. 25: 1 - 13	
Marcus 4: 3 - 9	
Lucas 10: 30 - 37	
Lucas 15: 11 - 32	
Lucas 16: 19 - 31	
Lucas 18: 9 - 14	
Lucas 19: 11 - 27	

De verloren zoon (W)
De barmhartige Samaritaan (D)
De rijke man en de arme Lazarus (A)
Het zaad op het land (E)
Het huis op de rots (D)
De tien meisjes met olielampen (K)
De slechte dienaar van de koning (R)
De Farizeeër en de tollenaar (A)
De landheer en de wijnbouwers (IJ)
Het verloren schaap (E)
De drachmen van de koning (S)