



GEVEN



DE STADSKERK

Voorwoord

Geld. We gebruiken het elke dag, we hebben er allemaal een relatie mee, en tegelijk is het in de kerk zomaar een beladen onderwerp. Toch is het opvallend: in de Bijbel komen meer dan tweeduizend teksten voor over geld, bezit en rentmeesterschap. Dat alleen al laat zien dat God dit thema niet uit de weg gaat, het is één van de meest besproken onderwerpen in de Bijbel. En dat is minder raar dan je in eerste instantie zou denken, want geld raakt aan vertrouwen, aan gerechtigheid, aan vrijgevigheid en uiteindelijk aan ons hart. Zoals Jezus dat zelf zegt in o.a. Lucas 12:34: *“Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn”*.

In dit magazine willen we er eerlijk en open over zijn. Over geven: waarom we dat doen, welke vormen van geven er zijn, en hoe ieder daarin zijn of haar weg kan vinden.

Over verantwoordelijkheid: hoe we als Stadskerk(ers) goede rentmeester proberen te zijn van wat ons is toevertrouwd — niet als passieve beheerders, maar als een ondernemende gemeenschap die samen bouwt en draagt. En over transparantie: hoe zien de financiën van onze gemeente eruit, en welke keuzes maken we daarin?

Je zult in deze editie niet alleen cijfers en uitleg vinden, maar ook verhalen. Verhalen over de impact die ons geven heeft in het leven van anderen.

We hopen dat dit magazine bijdraagt aan begrip, betrokkenheid en vreugde. Dat het helpt om samen te blijven groeien als een kerk die niet vasthoudt, maar doorgeeft van wat we ontvangen hebben. Met genade als basis.

Het is ook een moment om stil te staan en na te gaan hoe je financiële betrokkenheid bij de gemeente is. Wellicht draag je al jaren bij, maar is dit het moment voor een aanpassing van je maandelijkse bijdrage. Of juist het moment om hier mee te starten.

Ontspanning. Dat is een woord dat ik hierbij wel graag wil laten klinken. Geen druk, wel de vrijmoedige uitnodiging om eerlijk te reflecteren op dit thema.

Dank je wel dat je deel bent van De Stadskerk. En dank je wel voor het vertrouwen dat je ons geeft.

Arjan Zantingh

Voorganger De Stadskerk



04	Onze missie en visie
06	Mijn reis begon met kerst
08	Reflect heeft mijn leven veranderd
10	Financiën van de Stadskerk
16	Leven van giften geeft ons vrijheid
18	Het verhaal achter de schermen
20	Hoe kun je geven?
22	Nalaten, een voorrecht
24	Vraag & antwoord

Inhoud

Onze missie en visie

‘IK HEB JE ALTIJD LIEFGEHAD, MIJN LIEFDE ZAL JE ALTIJD VERGEZELLEN. IK BRENG JE WEER TOT BLOEI.’

Als je de Stadskerk binnenkomt, kun je deze zin vinden op de muur in de ontvangthal. Het zijn bijzondere woorden uit de Bijbel, niet alleen omdat ze door God zelf zijn gesproken, maar meer nog, omdat ze Zijn hart weerspiegelen. Als we willen weten wie God is, dan vinden wij hierin de essentie: God is liefde. Als je ons vraagt waar wij als kerk voor staan, dan is deze zin ons antwoord. Als je op zoek bent naar wat God voor je heeft, dan kom je hierop uit: ‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei.’ Gods liefde voor de mens, Gods liefde voor jou, gaat aan alles vooraf. Gods liefde geeft nooit op en wil altijd met je zijn. Gods liefde is krachtig genoeg om

de deur naar een nieuwe toekomst te openen en tot bloei te brengen. Ook als het gaat over de kerk, dan komen wij hierop uit: de oorsprong van de kerk ligt in Gods liefde, de kracht van de kerk is Gods liefde, de toekomst van de kerk bestaat in de liefdevolle God die ons vol liefde zoekt. De zin op de muur gaat niet alleen over het hart van God, maar ook over ons en onze diepste verlangens: ieder mens verlangt naar betekenisvolle relaties en om van betekenis te zijn. Dat komt samen in het kennen van de liefde van God. Het zal je niet verwonderen, dat Gods liefde de reden is waarom wij bestaan als kerk:

‘Wij bestaan om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven.’

Op deze missie bouwen wij de kerk. Vier pijlers helpen ons om onze missie praktisch en concreet uit te leven:

- intimiteit met God – het ontvangen van Gods liefde
- persoonlijke vorming – tot bloei komen in contact met God
- omzien naar elkaar – de ander zien zoals God de ander ziet
- gericht op de wereld – uitdelen om niet van wat je zelf eerst ontvangen hebt van God.

Gaat dit vanzelf? Nee, zeker niet. Het vraagt iets. Het betekent dat wij ons in alles afhankelijk opstellen van deze liefdevolle God. Maar dan gebeurt er ook iets. Je kunt Gods liefde zien als een fontein. Het ontspringt als een bron van liefde in je hart en geeft dan vreugde, maakt je bewogen en bovendien gedreven om een ander te zien en van betekenis te zijn in een gebroken wereld. Onze kernwaarden laten zien welke waarden voortvloeien uit een ontmoeting met Gods liefde: afhankelijk, vreugdevol, bewogen en gedreven.

Onze focus als gemeente ligt op de volgende vier geestelijke pijlers



*Pijler 1:
Intimiteit
met God*



*Pijler 3:
Omzien naar elkaar*



*Pijler 2:
Persoonlijke vorming*



*Pijler 4:
Gericht op de
wereld*



Mijn reis begon met kerst

Mijn naam is Aukje. Ik ben 38 jaar, getrouwd met Alex en moeder van Tobias en Joris.

Mijn geloofsreis is begonnen in december van 2017 toen we op uitnodiging van vrienden de kerstnachtdienst in De Stadskerk bezochten. De interesse in het geloof heb ik altijd wel gehad maar ik deed er verder niets mee en ik ben ook niet opgevoed met het geloof. Toen ik de Stadskerk binnenstapte kreeg in een gevoel van rust en 'hier moet ik zijn'.

Die kerstnachtdienst was de start van een geestelijke reis, waarin ik mij verder ging verdiepen in het geloof. Dit ging via gesprekken, wandelingen, boeken, ontmoetingen en het vaker bezoeken van de diensten. In 2022 heb ik de Alpha cursus gedaan.

Op 7 december 2025 heb ik me in De Stadskerk laten dopen. 8 jaar nadat ik de kerk voor de eerste keer bezocht. Dat is dus niet van de één op de andere dag gekomen. Ik heb geworsteld met onzekerheid, angsten, een laag zelfbeeld, veel vragen, vastlopen in pijn en verdriet, misbruik en de gedachte 'ben ik wel goed genoeg'? God heeft daarin een herstellend werk gedaan, ik heb zoveel van Hem ontvangen. Dat was wel een weg van blijven bidden en blijven zoeken. Ik heb geleerd dat geloven ook gewoon om onze eigen inspanning vraagt.

We zijn allemaal gebroken mensen, maar laat de persoon die iets gebroken heeft in jou niet de

persoon zijn die dat kan helen. Waarom zou je die persoon nog de ruimte geven, God kan helen, geef Hem die ruimte.

Ik gun iedereen Jezus, het blijft zo bijzonder dat je alles bij Hem mag neerleggen, al je onzekerheden, al je fouten, pijn en verdriet. En dat er geen veroordeling is, maar dat Hij er juist onvoorwaardelijk voor je is, wat een liefde!



Het verhaal van Aukje is er eentje van velen. En elke keer weer uniek en bijzonder. Je kunt je soms afvragen waarom we zoveel tijd, geld en energie steken in onze kerstvieringen.

Precies hierom! Soms hoor je 8 jaar later pas dat het de start was van een reis! We hebben ieder jaar opnieuw, juist met kerst, een unieke kans om vele nieuwe mensen te bereiken met dat fantastische evangelie van Jezus Christus.

Voor sommigen betekent zo'n wandeling of dienst een radicale ommekeer, voor een ander een verschuiving van 'ik geloof er niks van' naar 'of zou er toch meer zijn tussen hemel en aarde'.

En dat kan zomaar een eerste fundamentele verschuiving zijn op een reis. Een reis die niet altijd wordt vervolgd binnen De Stadskerk, maar wel binnen de bredere ruimte van het Koninkrijk van God. En daar zijn we graag een radertje in.

Voor de Christmas City Walk zitten de kosten vooral in de huur van de locaties en de daarbij benodigde techniek. Ook voor de kerstdiensten op de Hoofdlocatie speelt de inhuur van techniek een significante rol in de uitgaven.



WEETJES:

Wist je dat we met Kerst in Stad ruim 1800 liter chocolademelk schenken?



Reflect heeft mijn leven veranderd

Ik ben Laurin, ik ben zeventien jaar oud. Ik ben gelovig opgevoed en ga al vanaf jongs af aan naar de kerk, ik ben in De Stadskerk opgedragen door mijn ouders en anderhalf jaar geleden (nov '24) gedoopt. Ik heb altijd al wel geloofd dat God bestaat. Maar hoe ouder ik werd, hoe benieuwder ik was naar wie God eigenlijk écht is.

Rond de tijd dat ik in de tweede klas zat, ben ik samen met een vriendin, Lianne, me steeds meer gaan verdiepen in het geloof door onder andere samen bijbel te lezen. Ik heb veel mooie getuigenissen gehoord en wonderen meegeemaakt. Hoe meer ik me ging verdiepen in het geloof hoe meer ik ging zien hoe mooi het leven is met Jezus, altijd naast je!

Ik ga naar alle Reflect-activiteiten; ik zit op kring, ga naar de diensten, Kingdom Culture en zie jaarlijks uit naar het Reflect kamp. Daar heb ik besloten me te laten dopen.

Vastberaden om me te laten dopen op mijn vijftiende, stelde ik het uit. Ik ging door een lastige periode en had het idee dat ik beter kon wachten tot het allemaal goed ging in mijn leven. Maar na een tijd kwam ik erachter dat ik juist door deze stormen in mijn leven begon te groeien in mijn geloof en mijn liefde voor Jezus. Uiteindelijk zag ik in dat niet alles perfect hoeft te zijn om bij Jezus te komen, juist helemaal niet. Onder andere door gesprekken met vriendinnen, op Reflect kring en in de kerk deden mij dit beseffen.

Met God kan ik altijd praten, bij Hem kan ik altijd terecht en ik vertrouw op Zijn plan hoe lastig dat soms kan zijn. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat er in De Stadskerk wordt aangeboden voor tieners en jongeren.





Kerk van nu, kerk van morgen

Investeren in jongeren betekent investeren in de levendige realiteit van onze gemeente vandaag én in de toekomst van de kerk die we willen doorgeven. Jongeren brengen frisse ideeën, creativiteit en energie die onze gemeenschap helpen groeien en relevant te blijven in een snel veranderende wereld. Door hen een plek te geven waar ze vragen mogen stellen, talenten kunnen ontdekken en geloof mogen verdiepen, bouwen we samen aan een kerk die hoop, verbondenheid en dienstbaarheid uitstraalt — voor nu én voor de generaties die volgen.



WEETJES:

In totaal besteden we 130.000 euro per jaar aan al onze tieners en jongeren (12 – 25 jaar). Een significant deel van die kosten zit in salarissen van onze jeugdwerkers en alle activiteiten die worden georganiseerd, zoals het Reflectekamp.

Maar we investeren niet alleen geld, maar vooral ook veel tijd in onze tieners en jongeren. Als een tiener 6 jaar op een Reflectkring zit, dan investeren alle tienerleiders ruim 350 uur aan hun tieners in kringavonden, kampen en activiteiten!

Financiën van De Stadskerk

Financiën is als het goed is niet het eerste waar je aan denkt bij een kerk. Het zou ook nooit de boventoon moeten voeren. Zaken als theologie, missie, Bijbelstudie, kringenwerk, pastorale zorg, aanbidding, jeugd- en kinderwerk is wat een kerk een kerk maakt.

En toch horen de Financiën van de gemeente ook bij Gods verhaal met De Stadskerk. En daarbij mogen we bovenal dankbaar zijn hoe de Heer door de jaren heen heeft steeds heeft voorzien in de benodigde middelen.

Drie zaken willen we hierbij graag uitlichten:

- We hebben als gemeente geen grote reserves, mede omdat we altijd genoeg goede plannen hebben om in te investeren. Natuurlijk is het wel wijs om potjes te vormen voor zaken als groot onderhoud.
- We hebben ruim 10 fte aan betaalde krachten en toch zijn we bovenal een vrijwilligersorganisatie. Het principe dat we hierbij hanteren is dat een extra betaalde kracht moet uitwerken dat er daardoor ook meer vrijwilligers actief kunnen worden.
- De cijfers op de volgende pagina's wijken af van de begroting en de jaarcijfers zoals die normaliter worden gepresenteerd.

Voor meer inzichtelijkheid zijn de inkomsten van kampen, conferenties en dergelijke nu opgenomen bij de inkomsten. Daardoor worden de totale kosten van deze activiteiten ook meer zichtbaar bij de uitgaven. Daarnaast zijn de salarissen van de stafleden verdeeld over de deelgebieden waar ze actief in zijn.



WEETJES:

Niet alles wordt zichtbaar in de financiën van De Stadskerk.

Zo worden er via leden en gasten van onze gemeente zeker 750 sponsorkinderen ondersteund.

Dat gaat over ongeveer 300.000 euro per jaar.



Inkomsten



Het totaal aan bijdragen en collectes is 85% van de begroting. Dat zijn de inkomsten die belangrijk zijn voor een solide basis van de begroting. In verhouding zijn de bijzondere bijdragen (de dankoffers met Kerst en Pinksteren) erg hoog ten opzichte van de reguliere bijdragen. De bijzondere bijdragen zijn incidenteel en kunnen variëren. Het is een risico om daar te afhankelijk van te zijn.

Inkomsten

Bijdragen	€	642.000
Collectes	€	283.000
Bijzondere bijdragen (dankoffers)	€	316.000
Verhuur gebouw en faciliteiten	€	85.000
Inkomsten uit kampen, conferenties en subsidies	€	129.000
	€	1.455.000



WEETJES:



Toiletpapier : 70.000 meter



Theezakjes: 16 kg



Afvalzakken: 4.000 stuks



Afval: 48.000 kg



Koffie: 150 kg



**Avondmaalswijn: 225 liter
(150 liter wijn en 75 liter druivensap)**

Uitgaven



Bestuur en Organisatie	€	193.000
Gebouw, Inventaris, Facilitair en Verhuur	€	497.500
Diensten	€	91.000
Volwassenen	€	137.200
Kinderen	€	77.000
Jongeren	€	130.000
Zorg	€	56.000
Projecten (bijv. Kerst & Kleur in Stad)	€	109.000
Interne en externe communicatie	€	49.000
Centrumlocatie	€	103.000
	€	1.442.000
Resultaat	€	13.000

De gebouw gebonden kosten bedragen ongeveer een derde deel van de begroting. Dat lijkt hoog maar hier zijn ook alle facilitaire kosten in begrepen zoals energie, kosterij, catering etc. Doordat het gebouw in 2019 is aangekocht en in 2024 vooral met intern geld is gefinancierd is voorkomen dat de uitgaven voor het gebouw sterk zijn gestegen. De salariskosten van de stafleden zijn verdeeld over de deelgebieden.



DE STAR



DSKERK

Leven van giften geeft ons vrijheid

Toen ik in 2002 mijn mooi betaalde baan opzegde om naar een zendingsopleiding te gaan, was dat schokkend voor veel collega's — wel vonden ze het mooi dat ik het aandurfde mijn idealen te verwezenlijken. In de gemeente werd deze stap veel beter begrepen en zelfs toegejuicht. Ik startte met een regelmatige gebedsbrief en via de gemeente konden mensen financieel bijdragen aan mijn zendingsavontuur. Toen we in 2008 daadwerkelijk als gezin naar Thailand afreisden begon ook de gemeente als geheel ons met een maandelijks bedrag te ondersteunen. Dat is nu bijna achttien jaar geleden!

Het leven van giften geeft ons de vrijheid om onze tijd en energie in te zetten voor het opbouwen van Gods koninkrijk en Zijn lichaam in

Thailand. Voor ieder van ons als kind van God is het belangrijk om ons te realiseren dat we eens rekenschap zullen afleggen voor ons leven voor de troon van God — in volle dankbaarheid uiteraard voor de ontvangen genade. Het offer dat Jezus voor ons heeft gebracht wordt weerspiegeld in de offers die ieder van ons voor Zijn koninkrijk brengen, dat geldt voor ons die Hem dienen op het zendingsveld, en ook voor hen die financiële offers brengen om dat mogelijk te maken.

Gods zegen,
Peter & Kelly Passchier





WEETJES:

Per jaar ondersteunen we onze zendingen voor 24.000 euro op basis van de huidige maandbedragen per persoon. Hiernaast verdelen we een eenmalige collecte, met een gemiddelde opbrengst van 8.000 euro. Jongeren die als zomerzending op pad gaan krijgen een bijdrage van 150 euro per persoon.



Het verhaal achter de schermen

Als mensen mij vragen wat we als team Financiën doen voor de kerk dan is vaak mijn reactie: De Stadskerk is een bedrijf met een omzet van bijna anderhalf miljoen euro, heeft 13 mensen in dienst en een pand in bezit met een waarde van zeker 3 miljoen euro.

Voor de financiën van de kerk en de stichting -de eigenaar van het gebouw- zijn de taken verdeeld over vier personen die op vrijwillige basis de werkzaamheden uitvoeren. Als je alle uren optelt die we per week hiermee bezig zijn dan kom je al gauw op een half fte uit.

We voelen ons verantwoordelijk voor het nauwkeurig en tijdig verwerken van alle inkomsten en uitgaven in de administratie en daarnaast ook voor het beheer van de financiële middelen en erop toezien dat deze worden besteed zoals weergegeven is in de begroting en aansluit bij de missie en visie van de kerk.

In onze werkzaamheden is de hele bedrijfsvoering zichtbaar. Dat gaat van het

verwerken van facturen en declaraties tot het incasseren van de maandelijkse bijdragen, maar ook van de btw-aangifte tot het zorgdragen van een schadeafhandeling. Als medewerkers een woning willen kopen zorgen we voor een werkgeversverklaring en als ze na een geboorte van een kind ouderschapsverlof opnemen regelen we de uitkering bij het UWV.

Verder zorgen we dat de Raad van Opzieners, het bestuur van de Stichting en de staf goed geïnformeerd zijn over de uitputting van de budgetten en moeten we af en toe even kritisch zijn als ze erover heen dreigen te gaan.

Elk jaar zien we dat de begroting stijgt en er dus ook weer meer inkomsten nodig zijn om alle uitgaven te dekken. Dat is best spannend. Maar het is ook telkens weer bijzonder om te ervaren dat we worden voorzien van voldoende middelen; met name door de vrijgevigheid van de leden en gasten.



De huidige bezetting van het team Financiën is: (van links naar rechts)

- Auke de Jong (administratie De Stadskerk)
- Auke Geerts (financiën Stichting Stadskerk Groningen)
- Edwin Smits (declaratie- en factuurcontrole)
- Walther Moltmaker (teamleider)

Wil je meebouwen?

Elk jaar wordt er door de interne audit commissie (of 'kascommissie') een controle gedaan op de administratie en de financiële processen. Hiervoor hebben we mensen nodig die deze controle kunnen uitvoeren. Omdat het niet eenvoudig is om elk jaar nieuwe mensen te vinden zouden we graag met je in contact komen als jij dit samen met een ander lid van de gemeente op je wilt nemen. De controle is op een avond, hiervan wordt een verslag gemaakt en dat wordt voorgelezen op de gemeenteavond.

Naast dat er mensen nodig zijn voor de interne audit commissie komt het eens in de zoveel tijd voor dat we een vacature in ons team hebben. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, laat het ons dan weten. Het is heel fijn om mensen te kunnen benaderen die hebben aangegeven dat ze bereid zijn om zich in te willen zetten voor het financiële werk in de kerk. Je kunt dit doen via het mailadres financien@destadskerk.nl. Ook als je vragen hebt over de financiën van de kerk of je wilt een keer hierover met iemand in gesprek, kun je naar dit adres een e-mail sturen.

Hoe kun je geven?

Wat zegt de Bijbel over geven?

In het Oude Testament lezen we dat Gods volk tienden gaf als erkenning dat alles van Hem is. Spreuken 3:9: "Vereer de HEERE met uw bezit, met de eerstelingen van heel uw opbrengst."

Het was een concrete manier om God te eren en het werk van de tempel mogelijk te maken. In het Nieuwe Testament verschuift de nadruk van een vast percentage naar een hart van vrijwillige en blijmoedige

vrijgevigheid (2 Korinthe 9:7). Daarom geven wij niet uit plicht, maar als antwoord op Gods genade — met de vraag: Heer, wat wilt U dat ik geef?

Zoek je een richtlijn, dan zou 10% nog steeds een goed principe kunnen zijn (maar geen wetmatigheid), waarbij je bijvoorbeeld 5% aan de kerk en 5% aan christelijke goede doelen en het ondersteunen van zendingen geeft.

Zaaien om te kunnen oogsten?

Wij geloven dat geven voortkomt uit dankbaarheid, niet uit de verwachting dat God het financieel zal terugbetalen. In onze gemeente spreken we daarom niet over geven als een manier om rijker te worden, maar als een manier om God te vertrouwen — in overvloed én in eenvoud. We volgen Jezus niet om materiële voorspoed te verkrijgen, maar omdat

we door Hem geraakt zijn en willen leven tot Zijn eer. Wanneer wij geven, doen we dat niet vanuit een rekensom van winst en verlies, maar vanuit het verlangen om deel te nemen aan wat God doet. Onze vrijgevigheid is geen transactie met God, maar een liefdevol antwoord op Zijn genade, in het vertrouwen dat Hij voor ons zorgt — op Zijn manier en op Zijn tijd.

Hoe kun je geven?

Iedereen geeft op een manier die past bij zijn of haar situatie. De één kiest voor een bijdrage tijdens de zondagse collecte, de ander voor een vaste maandelijkse gift of een periodieke toezegging via de bank. Wat de vorm ook is: samen maken we het mogelijk dat de Stadskerk een plek blijft waar mensen Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven.

In dit hoofdstuk zetten we de verschillende manieren van geven overzichtelijk voor je op een rij. Zo kun je ontdekken welke vorm het beste past bij jouw leven en jouw betrokkenheid.

Samen bouwen we, ieder op zijn eigen manier, mee aan de toekomst van onze gemeente.

Maandelijkse vaste bijdrage

Geven is persoonlijk. Elke bijdrage is waardevol. Iedereen heeft een eigen situatie, een eigen ritme en een eigen manier van betrokken zijn. Tegelijk geloven we dat structureel geven — een maandelijkse bijdrage — de krachtigste manier is om samen kerk te zijn. Met een vaste maandelijkse gift ontstaat stabiliteit. Het helpt ons als gemeente om vooruit te kijken, plannen te maken en duurzaam te bouwen aan wat God doet in en door De Stadskerk. Het zorgt voor rust, continuïteit en verantwoordelijkheid — niet alleen voor de gemeente, maar ook in ons eigen geven. We willen je uitnodigen te overwegen structureel te geven.

Een maandelijkse vaste bijdrage kun je in je eigen bankomgeving regelen en daarbij het maandelijkse bedrag overboeken naar **NL37 SNSB 0944 3779 12** ten name van De Stadskerk onder vermelding van Maandelijkse bijdrage. Deze manier van bijdragen heeft onze voorkeur.

Je kunt ook je **maandelijkse** bijdrage binnen MijnStadskerk vastleggen. Doe dit via de Automatisch geven-pagina, te bereiken binnen Mijn Stadskerk.nl via Mijn Profiel -> Mijn giften. Je vult daar eenmalig je rekeninggegevens in en het gewenste bedrag zodat wij het verder voor je verzorgen. Je kunt hier je

voorkeur voor de incasso-datum ook doorgeven. Het voordeel hiervan is dat je een overzicht hebt van al je giften aan De Stadskerk.

Wees gerust, je gegevens worden veilig bewaard.

Geef je al structureel? Wil je dan overwegen om je

bijdrage aan te passen met een inflatiecorrectie?

Zo zorgen we samen dat de missie van De Stadskerk krachtig kan blijven doorgaan.

Geven in de collecte

Elke zondag komen we samen om God te ontmoeten. We zingen, luisteren, bidden en delen ons leven. De collecte is daarin geen onderbreking, maar een verlengstuk van onze aanbidding.

Geven is een manier waarop we zeggen:

“God, alles wat ik heb, komt van U. En ik vertrouw het weer aan U toe.”

Met onze gaven maken we mogelijk dat mensen Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven — hier in onze kerk, in onze stad en daarbuiten. De collecte is dus meer dan een financiële bijdrage; het is een moment van vertrouwen, dankbaarheid en betrokkenheid.

Je kunt op ieder gewenst moment een gift geven in de collecte via onze website of onderstaande QR code.



Scan de QR code met de camera van je telefoon of ga rechtstreeks naar destadskerk.nl/collecte.

Dankoffers met Kerst en Pinksteren

Tweemaal per jaar, met Kerst en Pinksteren, houden we een extra offermoment. Dat is een bijzondere gelegenheid om onze dankbaarheid en betrokkenheid te uiten. Idealiter kunnen deze bijdragen worden

gebruikt voor extra investeringen en acties, maar tot op heden zijn ze vooral nodig om de begroting sluitend te krijgen.

Periodieke gift

Met een periodieke gift kies je voor langdurige ondersteuning van De Stadskerk, met optimaal fiscaal voordeel. Een periodieke gift is een schenking in vaste en gelijkmatige termijnen, die je voor minimaal vijf jaar vastlegt in een schriftelijke overeenkomst.

Met een periodieke gift bied je De Stadskerk continuïteit en zekerheid. Structurele inkomsten stellen ons in staat om plannen te maken voor de lange termijn en duurzame impact te realiseren. Jouw betrokkenheid draagt direct bij aan de stabiliteit en verdere ontwikkeling van ons werk.

Dankzij deze vorm van schenken is je volledige gift aftrekbaar van je belastbaar inkomen. In tegenstelling tot een eenmalige gift geldt er geen drempelbedrag en geen maximumbedrag voor de aftrek. Dat betekent

dat je méér kunt bijdragen, terwijl je netto kosten lager kunnen uitvallen.

Wij informeren je graag over de mogelijkheden en ondersteunen je bij de totstandkoming van de overeenkomst. Neem hiervoor contact op via financien@destadskerk.nl.



WEETJES:

Van 3137 bankrekening ontvangen we 13814 keer collectegeld per jaar.

Van 550 bankrekeningen komen bijdragen binnen. Van 350 hiervan gebeurt dit minimaal 12x per jaar.

Nalaten, een voorrecht

Sinds 2015 maken we deel uit van De Stadskerk familie. Françoisje werd in dat jaar gedoopt en Feike trad toe. We zijn dankbaar dat God ons naar deze mooie gemeente, waar we zoveel van houden, heeft gebracht. En we zijn ook dankbaar dat we samen Gods liefde mogen ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dat we zo, als familie van God,

samen mogen bouwen. Nu - en óók straks nog één keer bouwen als we dan bij Hem zijn. Samen investeren we in de volgende generaties. En daarom hebben we De Stadskerk opgenomen in ons testament!

Feike en Françoisje van der Boom



Zou je, net als Feike en Françoisje De Stadskerk onderdeel willen laten zijn van jouw testament? Dat kan, bijvoorbeeld via een legaat.

Legaat aan De Stadskerk in je testament

- Een legaat is een bepaling in jouw testament waarin je een vastgesteld geldbedrag of een met name genoemd goed (zoals onroerend goed of effecten) nalaat aan een specifieke begunstigde, de legataris. In dit geval is De Stadskerk de legataris. Als legataris ben je in principe niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap.
- Op deze manier bouw je ook na je overlijden nog actief mee aan de gemeente. Je kunt in je testament vastleggen dat jouw legaat bestemd is voor een specifiek doel binnen het gemeentewerk, zoals gebouw, aflossing hypotheek, gerechtigheid, zending, muziek of hulp aan kwetsbaren.
- Vanwege de ANBI-status van De Stadskerk is er sprake van 100% vrijstelling van erfbelasting. De volledige waarde van jouw legaat komt zonder afdracht aan de Belastingdienst ten goede aan het werk van de gemeente.
- Met een legaat maak je de verdeling van jouw vermogen helder en ondubbelzinnig. Je wijst een exact bedrag of specifiek goed toe aan de gemeente, terwijl de rest van de nalatenschap volgens de wet of overige testamentaire bepalingen wordt verdeeld.
- Het vastleggen van een legaat of erfstelling is een formele procedure en moet altijd via een notaris in een testament worden opgenomen. Daarbij is het belangrijk dat de correcte en volledige officiële naam en vestigingsplaats verstrekt. Volgens de huidige statuten is dit: Vrije Baptistengemeente Groningen / De Stadskerk, gevestigd te Groningen.
- Natuurlijk kunnen we hierin ondersteunen, stuur dan een e-mail naar financien@destadskerk.nl

Vraag & antwoord



Ben ik als bezoeker, gast of lid van de gemeente verplicht geld te geven?

Nee, het bezoek aan De Stadskerk kost niets. Wel is er elke kerkdienst een collecte om iedereen de gelegenheid te bieden om bij te dragen. De collecte-opbrengsten vormen een onderdeel van de begroting en zijn een belangrijke bron

van inkomsten. Naast de reguliere collecte houden we rond Kerst en Pinksteren een speciaal dankoffer. Van harte aanbevolen ook financieel mee te dragen.

Is mijn gift aftrekbaar voor de belasting?

Ja, De Stadskerk heeft een ANBI-status. Je bijdrage is dus aftrekbaar voor de belasting. Zie hiervoor ook het ANBI register op de site van de Belastingdienst. Zoek vervolgens op: De Stadskerk (of Vrije Baptistengemeente) te Groningen. Deze omschrijving kan ook

bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven.

Meer informatie over ANBI kun je vinden op www.anbi.nl.

Is De Stadskerk transparant over de financiën?

Elk jaar wordt door de leiding van De Stadskerk een begroting gepresenteerd aan de leden van de gemeente. De begroting wordt pas van kracht als de leden er mee hebben ingestemd. Het team Financiën draagt zorg voor een ordelijke administratie en ziet toe op de ontvangsten en uitgaven. Zij verzorgt een

maandelijks rapportage en stelt het financiële jaarverslag op.

De 'interne audit commissie' beoordeelt jaarlijks de financiële processen en brengt hierover verslag uit aan de gemeente.



Wat wordt er betaald van de bijdragen?

De bijdragen worden gebruikt om de kosten van de gemeente te betalen. Denk hierbij aan de kosten van het gebouw, salarissen van betaalde krachten, koffie en thee na de diensten, materiaal voor het kinderwerk, projecten in

Vinkhuizen, Reitdiep en Paddepoel, maar ook het ondersteunen van zendingen. Elk onderdeel van de gemeente heeft zijn eigen deelbegroting waarin deze kosten zijn gespecificeerd.

Kan ik ook giften geven voor een specifiek doel binnen de gemeente?

In principe doen we niet aan giften voor een specifieke bestemming, tenzij we daar vanuit de leiding om vragen zoals bij de aankoop van het gebouw.

We willen namelijk voorkomen dat mensen via geld invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de gemeente.

Wat is het rekeningnummer van de stadskerk waar ik een gift of bijdrage op kan overmaken?

Wij zijn erg blij met je bijdrage, of het nu een incidentele gift, maandelijkse bijdrage of collectegeld is! Op deze manier bouw je mee aan Gods Koninkrijk.

Het rekeningnummer van De Stadskerk waar je een gift naar toe kunt overmaken is:

IBAN: NL37 SNSB 0944 3779 12 t.n.v. De Stadskerk (Vrije Baptistengemeente Groningen)

Goed Geregeld

Voor deze strip is GEEN AI gebruikt.

